

“FINANCIËLE ZAKEN ZIJN VOORAL EEN WEERSPIEGELING VAN JEZELF”

Voor een serie artikelen over de terugkeer van de mens in de financiële sector is VVP op zoek gegaan naar de niet-gevestigde orde, de zogeheten ‘crazy ones’. Naar de innovators in de financiële sector die doen wat anderen nog voor onmogelijk houden. Na Paul van Oyen (Nederlandse Kredietunie), Walther Smets (RES), Jelle Bartels (The next step factory), Wilma de Bruijn (Achmea Academy), Falco Valkenburg (Falco Valkenburg bv), Rob Adolfsen (ANNO 12), nu **Merel van Boheemen** die ondernemende mensen laat ervaren hoe mooi financiële dienstverlening kan zijn. “De insteek vormt de boekhouding voor kleine zelfstandigen, aan de hand daarvan spreken we al snel over de essentie van bewust ondernemen: het uitschenken van je pure hart.”

tekst: Ivo Valkenburg, beeld: Debby de Jong

Een inspirerend gesprek met je boekhouder, accountant of financieel adviseur? Thuiskomen met het gevoel dat er oprecht naar je is geluisterd? Geprikkeld worden om los te laten waar je vanuit routine mee bezig was of waar je hart niet echt lag? Opnieuw, of voor het eerst, echt gaan staan voor dat wat je gelukkig maakt en in waarheid bij je hoort? Het is allemaal geen uitzondering voor de klanten van Merel van Boheemen.

Ze mag dan wel van huis uit boekhouder zijn. Ze is in de eerste plaats mens, vrouw, bewonderaar van Moeder Aarde. Van jongs af aan was de materiële wereld voor haar net zo tastbaar en concreet als de onzichtbare wereld van liefde,

intuïtie en innerlijke ingevingen. De school van het leven heeft haar, stapje voor stapje, geleerd om steeds meer te vertrouwen op haar kleurrijke palet van talenten. Een unieke combinatie van hemel (geïnspireerd voelen, zien en horen) en aarde (geld, financiën en belastingzaken). Inmiddels schroomt ze niet meer om zichzelf volledig zichtbaar te tonen aan de wereld. En met succes.

KLEURRIJKE IDEALEN

“In het begin was het even wennen”, zegt Van Boheemen. “Ben ik nu boekhouder, coach, of adviseur? Van nature is het in de wereld zo gebruikelijk om alles in een hokje

te plaatsen. Voor een goed gesprek over geldzaken ga je naar je financieel adviseur. Voor een goed gesprek over zingeving of de kwaliteit van je leven, stort je je hart uit bij een coach. Ik maak geen onderscheid in een goed gesprek over geldzaken of zielenwortels. Sterker nog: financiële zaken ervaar ik per definitie als een weerspiegeling van jezelf. Net als het werk dat je doet, de onderneming die je drijft. Het zijn allemaal aardse middelen om jezelf te ontplooien, om kleurrijke idealen te realiseren. Ik beschouw geld en financiën nooit als doel, maar louter en alleen als middel om jezelf beter te leren kennen, om te groeien als mens en ondernemer, om jezelf op aarde te manifesteren, loyaal aan de blauwdruk van wie je in essentie bent: pure liefde.”



Merel van Boheemen: “De eerste stap is altijd om eerst je eigen huis schoon te maken.”

MEREL VAN BOHEEMEN

Merel van Boheemen (1964) heeft dertig jaar ervaring in het (financieel) begeleiden van mensen en bedrijven. Het is niet eenvoudig een etiketje op haar te plakken. Ze is (financieel) adviseur, boekhouder, coach, therapeut en healer. Ze gebruikt al haar talenten als ingrediënten binnen en buiten haar Bureau La Bohème. Vanuit Bureau La Bohème in Heemstede laat ze voor zzp'ers, vrije beroepsoefenaren, kleine zelfstandigen en freelancers niet alleen de financiële administratie en fiscale zaken verzorgen, maar reflecteert ze bovenal helder op de (financiële) situatie van mensen. Daarmee helpt ze haar klanten bewust te ondernemen, verder te groeien en kleurrijke idealen te realiseren. Verder organiseert ze onder de noemer 'Zielenwortels' individuele coaching en begeleiding van mensen in diverse levensvraagstukken. Ook geeft ze workshops en trainingen op het gebied van geld, energie en liefde.

Merel is getrouwd met fotografe Debby de Jong (www.debbydejong.nl) en woont op haar woonboot midden in de natuur, ergens tussen Amsterdam en IJmuiden.

Meer informatie: merelvanboheemen.nl



“Waarom doe je wat je doet? Wat bezielt je?”

BOEKHOUDING

De meeste ondernemers ervaren de financiële administratie als een bijkomend ongenoegen. Wie heeft er nu iets met het systematisch vastleggen van financiële feiten van een persoon, een bedrijf of instelling? Toch weet Van Boheemen financiële zaken uit te laten groeien tot innemende gesprekken. Zelfs tot momenten waarop nogal eens wat traantjes vloeien van geluk, dankbaarheid of onverwerkt verdriet. Hoe krijgt ze dat voor elkaar?

“De balans van een bedrijf gaat wat mij betreft over veel

“EEN ECHT GESPREK OVER GELDZAKEN RAAKT IN ESSENTIE ALTIJD DE KERN VAN WIE JE BENT”

meer dan alleen materiële zaken. De eerste beschrijving van het dubbel boekhouden is in 1494 gepubliceerd door de Italiaanse Franciscaner monnik Luca Pacioli. Vandaag de dag is elk accountantsrapport gebaseerd op zijn basisidee om elke post op twee rekeningen te boeken. Deze balans geeft op elk gewenst moment inzicht in de actuele stand van bezittingen en schulden. Wat accountants en boekhouders niet massaal van Pacioli hebben overgenomen is zijn visie dat we als ‘kinderen van God’ worden uitgenodigd om Moeder Aarde in liefde te beheren.

“Pacioli leerde ondernemers tijdens de renaissance dat alle welzijn en geluk afkomstig was van God. Hij beschouwde het als zijn taak om alle vruchten van de aarde zo goed

mogelijk te inventariseren. Om zo goed mogelijk voor Moeder Aarde te kunnen zorgen. Hij beperkte zich daarbij niet alleen tot de materiële aspecten. Als monnik wist hij dat echte welvaart, rijkdom en innerlijk geluk nooit in de buitenwereld te vinden zijn, zolang je niet eerst de moeite hebt gedaan om ze in je binnenste te ontdekken. Vanuit die holistische visie op geld en financiën werk ik ook met mijn klanten. Zo binnen, zo buiten.”

OPRECHT BENIEUWD

“Ik ben oprecht benieuwd naar de mens die tegenover me zit. Voor mij is elke ontmoeting een heilig moment. Dat begint al voordat de klant binnen komt. Ik bereid elk gesprek in stilte voor. Reflecteer alvast op de situatie. Maak me daarna helemaal leeg. Opdat er volop ruimte is voor de cliënt. Eenmaal in gesprek is het vooral een kwestie van luisteren, voelen en trouw zijn om te delen van wat me op dat moment invalt. Zoals een schilder zijn kwast als het ware laat overnemen door het hoogste in zichzelf, zo draag ik mezelf volledig op tijdens een gesprek. Ik zie een gesprek over geld en financiën als een mooi moment om, van hart tot hart, te spreken over het leven. Ons leven gaat maar al te vaak een richting op die ons verwijderd van ons spirituele ideaal.

“We zijn maar kort op aarde. Eens laten we al onze schulden en bezittingen, hoe mooi ook geïnventariseerd in de boekhouding, achter. Hoeveel moeite we ons daarvoor ook hebben getroost. Daarom is het van tijd tot tijd zo waardevol om een goed gesprek te voeren over je geld, je werk, je onderneming en de betekenis van je leven. Ga je nog steeds de kant op waarnaar je hart verlangt? Is het moment aangebroken om een schifting te maken in activiteiten, zodat alleen het wezenlijke overblijft? Opdat je de opdracht van je ziel kunt vervullen? Dit is wat ik doe, wie ik ben. Het is mijn »



Ondernemen met hart en ziel, is Merel van Boheemen al door haar opa en oma met de paplepel ingegoten.

» keurmerk. Het hoe, waarom en wat van mijn werk. Ik ben daarmee trouw aan mijn eigen zielenopdracht.”

BEWUSTWORDING

Van Boheemen beschouwt het leven als haar grootste leraar. “De natuur is een grote inspiratiebron voor mij en

verwondert mij dagelijks. Mijn diepste overtuiging is dat het leven altijd voor je zorgt. De natuur is overvloed, geeft altijd voldoende en dit mogen we delen met elkaar en ook weer teruggeven aan haar, zodat geven en ontvangen in balans is. Door pittige levenslessen ben ik het oeververtrouwen in het leven nooit kwijtgeraakt. Zo ben ik bijvoorbeeld een groot deel van mijn leven op zoek geweest naar mijn biologische wortels. Deze zoektocht werd stap voor stap ingefluisterd door mijn ziel. Het is een bewustwordingsproces dat een grote verdieping heeft gebracht in mijn werk en leven. Het bracht me thuis bij mezelf. Je kunt met je klanten niet verder gaan dan met jezelf. Alles begint bij jezelf. De eerste stap is altijd om eerst je eigen huis schoon te maken. Daarna volgt je omgeving.

“Waarom stroomt het geld wel of niet in je onderneming? Je kunt er jaren economie voor studeren, maar je komt er uiteindelijk niet onderuit om jezelf eerlijk, oprecht en in volle liefde onder de loep te nemen. Hoe meer ik dat bij mezelf heb gedaan, hoe beter het me lukt om andere mensen daarin te begeleiden. Ik ben dankbaar om dit werk te mogen doen. Om mensen te helpen laten inzien wie ze zijn, wat voor talenten ze in huis hebben. Om ze te inspireren hun eigen stukje hemel op aarde te realiseren.” ««

IN WELKE AARDE STAAN JE WORTELS?

“Een echt gesprek over geldzaken raakt in essentie altijd de kern van wie je bent.”

Merel van Boheemen hanteert niet alleen het standaard vakjargon van een financieel adviseur. Het is zomaar mogelijk dat een van onderstaande vragen tijdens het gesprek de revue passeert:

- Durf je bij te sturen en te luisteren naar wat je hart en ziel je ingeeft?
- Wat zijn de wortels van je ziel?
- Waarom ben je op aarde?
- Waarom doe je wat je doet? Wat bezielt jou?
- In welke aarde staan je wortels? Is dit vruchtbare aarde? Moet het hier en daar gewied of gesnoeid worden of bijgemest?
- Durf je van koers te veranderen in je leven, je werk, je bedrijf of waar dan ook?
- Kun je helemaal zijn wie je bent?